

Tekst "over ons"

Historie van Good News ZA:

Good News ZA is opgericht in januari 2014 door een Nederlands echtpaar, Theo en Jinke de Jong. Na twee jaar bij een andere organisatie gewerkt te hebben heeft God hen duidelijk gemaakt dat zij fulltime kinder- en jeugdwerk moesten gaan doen.

Gedurende het jaar 2014 werd steeds meer duidelijk dat Good News ZA zich moest gaan toelagen op het begeleiden van kinderen en jeugd uit de plattelandsgebieden aan de noordwest kant van Knysna.

Begin 2014 zijn Theo en Jinke begonnen met kinder- en jongerenwerk in Karatara, een dorp zo'n 40 kilometer van Knysna. Naast Kids Events op de zaterdagen zijn zij vanaf april 2014 iedere maandagochtend werkzaam op de "Karatara Laërskool". Later dat jaar is de Redlands lagere school in Barrington erbij gekomen. Hier geven ze praktisch Bijbelonderwijs op vrijdagochtenden. Barrington ligt zo'n 8 kilometer van Karatara.

Inmiddels worden er ook maandelijkse jeugdavonden georganiseerd in Karatara en zijn er plannen voor een nieuw te bouwen Kinder- en Jongeren centrum.

Updates in aanloop naar het vertrek van Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong naar Zuid-Afrika

Onderstaand de updates die we hebben verstuurd naar onze familie, vrienden en overige achterban in aanloop naar ons vertrek naar Zuid Afrika.

Update 13 november

Hallo allemaal.

Over precies een maand, dinsdag 13 december, hopen wij te vertrekken naar Zuid Afrika.

Sinds onze laatste update is er weer veel gebeurd. Het is een erg drukke tijd geweest. We hebben veel presentaties gegeven bij kerken en scholen en interviews gegeven voor diverse kranten. Verder was er ook veel te regelen voor de visumaanvraag. We gaan komende dinsdag voor onze visumaanvraag naar de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den Haag. Hiervoor hebben we veel zaken moeten regelen. Ze vragen veel zaken tot aan een radiologisch onderzoek van onze longen ivm TBC aan toe. Soms kan de ambassade nog wel eens moeilijk gaan doen dus dat is wel een gebedspunt.

Onze jongens zijn beide aangenomen op hun scholen. Ruben op de Knysna Primary School en Dooitze op de Knysna High School. Voor een indruk kunnen jullie kijken op de volgende

links: <http://www.knysnaprimary.co.za/> waar Ruben naar toe zal gaan (Er staat ook een mooi filmpje op deze site) en de <http://www.knysnahigh.co.za/> waar Dooitze naar school zal gaan. Op beide scholen is de voertaal Engels en Afrikaans. Ruben komt in een Engelstalige klas en Dooitze waarschijnlijk ook. Beide jongens beginnen steeds meer plannen te maken voor hun nieuwe toekomst in Zuid Afrika. Ruben had het gisteren zelfs al over "Sunday" i.p.v. zondag. We merken dat veel mensen met ons meeleven en dat doet ons goed. We worden veel gevraagd om presentaties te geven, zie [agenda Theo en Jinke de Jong](#). De komende zondagen tot aan ons vertrek op 13 december hebben we in diverse kerken presentaties.

Ons huis is nog niet verkocht maar we hebben wel serieuze belangstelling. We hebben goede hoop dat het huis voor vertrek is verkocht. Ons huisraad moet +/- 26 november op papier klaar staan voor verschepping. We kunnen dan niet meer in onze woning wonen omdat alles is ingepakt. We "kruipen" dan in een vakantiewoning van Wietse en Dukkie (de broer en schoonzus van Jinke) in Westergeest. We zijn blij dat we daar ruim twee weken mogen vertoeven. We wonen nog +/- 10 dagen in ons huis, wel vreemd maar het is goed zo. Vanaf de 23^e zijn we dus

alleen nog bereikbaar via de mail en op 06-40197618 06-40197618. 9 december komt de container en stouwen we hem (half-)vol met onze spullen. We kunnen meeliften met stichting "Town-ship" uit Dronrijp. Zij verscheppen veel 2^e hands goederen naar Port Elisabeth tbv de bevolking in de townships van Port Elisabeth. We kunnen onze spullen verscheppen van deur tot deur tegen kostprijs. Dat is weer een mooie meevaller.

De eerste twee maanden in Zuid Afrika komen we in een vakantiehuis op +/- 20 km. van Knysna. In die twee maanden gaan we zoeken naar een permanente woning in de stad Knysna. De eigenaar van het vakantieverblijf biedt de woning ons aan voor een spotprijsje. Ook dit is weer een mooie meevaller. Zo zijn we blij en dankbaar met de dingen die, soms rechtstreeks en soms via-via, op ons pad komen.

Qua financiën gaat het ook de goede kant op. We krijgen veel giften van kerken, particulieren en initiatieven van diverse organisaties. Verder kregen we een hele grote gift van de Coop Supermarkt in De Westereen. De uitreiking van de opbrengst van een actie, welke vier weken heeft geduurd, gebeurde op een feestelijke slotdag, zie: <http://www.112zwaagwesteinde.nl/7348-feestelijk-spektakel-bij-coop.html>) We zijn heel blij en dankbaar voor de betrokkenheid en steun die wij mogen ontvangen.

Filippenzen 4:7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

In alle zekerheden en onzekerheden hebben we nog steeds een rust die alle verstand te boven gaat. Theo slaapt nog wel eens een paar uurtjes minder, maar dat is dan vanwege de praktische zaken die nog geregeld moeten worden. Jinke heeft daar geen last van en geeft alles over. Over de "wereldse" onzekerheden zoals financiën en de verkoop van ons huis hebben we nog geen uur wakker gelegen, we vinden dit heel bijzonder en zien dit als een rust die alle verstand te boven gaat.

Alvast voor in de agenda:

Afscheids-/uitzegendienst in onze gemeente:

Zondag 4 december

V.E.G. Opstandingskerk
Achter de Hoven 272
8933 CX Leeuwarden
Aanvang 10.00 uur

Afscheidsreceptie:

Donderdag 8 december

Het Lichtpunt
Foarwei 111
9298 JE Kollumerzwaag
Van 19.00 t/m 20.30 uur
We hopen voor vertrek nog eens een update te maken.

Groetjes,
Theo en Jinke,
Ruben en Dooitze

Korte update begin oktober

We hebben geboekt!!!

D.v. 13 december vertrekken we en vliegen we via London naar Kaapstad.

We hebben nog geen 80% van ons budget aan toezeggingen binnen maar hebben i.o.m. de organisatie besloten om toch maar te gaan boeken. We vertrouwen erop dat er de komende twee maanden nog voldoende toezeggingen binnenkomen.

Het is een beetje een dubbel gevoel. We zien uit naar de toekomst maar we laten hier ook familie en vrienden achter.

Toch overheerst het gevoel van: YES, we gaan, en het is goed zo!
Binnenkort volgt er meer info.

Update 25 September 2011

Er is weer genoeg gebeurd. Hieronder geven we een gedeelte van de zaken waar we druk mee zijn geweest en wat er nog aan zit te komen.

Na elf jaar te hebben meegelopen aan het [Make a Choice](#) kinderkamp was het afgelopen zomer de laatste keer. Het afscheid viel ons mee. Wij zijn zeer betrokken bij het kamp maar volgens ons komen we steeds meer los van alle zaken waaraan we zo verknocht zijn. Het is niet zo dat we zaken niet meer serieus nemen maar we kunnen er (tot nog toe) redelijk nuchter mee omgaan. De vakantie daaropvolgend op De Betteld in Zelhem was trouwens ook heerlijk. We zijn lekker uitgerust en bijgetankt.

Wat wel het geval is dat "de stap" nu wel dichterbij komt. Voor degenen die het nog niet weten: half december willen we graag naar Zuid Afrika vertrekken. Theo begint wat meer de druk te voelen van wat er allemaal nog moet gebeuren. Het is niet de druk van het weggaan maar meer wat er allemaal nog geregeld moet worden (het is en blijft een regelneef die alles in de hand wil houden 😊). Jinke blijft verbazend rustig onder dit alles.

Door de veelheid van werkzaamheden verlies je wel eens het overzicht maar als we alles opschrijven en daarna in alle rust alles afwerken dan is het ook wel te doen. Er zijn nog wel een aantal hobbels die genomen moeten worden maar we hebben er het volste vertrouwen in dat het zal lukken.

We hebben Dooitze en Ruben aangemeld bij de Knysna Highschool en de Knysna Primary school. Het aanmelden van de kinderen is b.v. al iets wat veel meer tijd, en dus energie, kost. Normaal geef je in Nederland je kind op en binnen 15 minuten heb je de formulieren wel ingevuld. Bij de scholen in Zuid Afrika moet je er eerst achter komen wat ze precies bedoelen omdat de werkwijze op diverse vlakken verschilt met die van Nederland. Wij zijn dus een halve dag bezig geweest om de formulieren goed in te vullen en de juiste bijlagen erbij te doen. We zullen binnenkort wel bericht krijgen of we de papieren goed hebben ingevuld en of ze aangenomen zijn.

De nieuwe paspoorten zijn besteld en gehaald en de inentingen zijn bijna afgerond. Verder willen we komende woensdag naar Den Haag om de visa-aanvraag papieren op te halen. Vervolgens zullen we weer naar Den Haag moeten om ze in te leveren en vervolgens nog een keer om de daadwerkelijke visa op te halen (waarom zit de Ambassade van Zuid Afrika niet in Leeuwarden!!!).

We hebben diverse presentatie's gegeven. Het is mooi om te vertellen en te getuigen wat God in ons leven heeft gedaan en hoe Hij, ook vandaag de dag, ons leven wil sturen. Het doet ons goed dat mensen belangstelling tonen voor de passie die wij hebben gekregen voor de kinderen en jeugd van Zuid Afrika. Er zijn voor de komende weken nog diverse presentatie die we mogen geven. Een overzicht kun je vinden op [agenda Theo en Jinke de Jong](#).

Ons huis is nog niet verkocht(begrijp je dat nou?
zie: <http://www.funda.nl/koop/kollumerzwaag/huis-47151343-foarwei-50/> 😊) Afgelopen maandag waren er wel weer kijkers voor ons huis. Het zou mooi zijn wanneer ons huis binnenkort verkocht zou gaan worden.

De verzekeringen moeten in kaart worden gebracht. Thijs Jellema en Joshua Douma zullen ons hier bij helpen. Zij zijn de financiële mannen binnen ons thuisfrontcomité. We zijn straks geen inwoner van Nederland dus bestaan we eigenlijk ook niet meer voor de Nederlandse staat. Alleen ons paspoort is nog een link met Nederland. Doordat wij in het buitenland gaan wonen, vervalt o.a. de ziektekostenverzekering. Verder zijn we niet meer automatisch verzekerd voor de AOW. Je kunt je wel voor je ouderdagvoorziening verzekeren maar je moet je er eerst wel goed in verdiepen om de juiste keuzes te maken.

Onze auto heeft het begeven dus we zijn nu op de fiets en op andere mensen aangewezen die ons een auto willen lenen. Verbazend hoe weinig je eigenlijk echt een auto nodig hebt, je wordt creatiever. Misschien wordt fietsen in de toekomst wel "het nieuwe rijden" (ps. Het is ook nog goed voor de lijn).

Zo kunnen we nog wel even doorgaan met de dingen waar we mee bezig zijn maar dit waren wel de hoofdlijnen.

Onze financiële situatie,

Wij zijn v.w.b. ons inkomen volledig afhankelijk van giften. Wij werken straks voor Immanuel Ministries maar krijgen daarvoor niet betaald. Dit is een normale gang van zaken in de zendingswereld. Ieder werker moet voor zijn eigen support zorgen.

De financiën voor ons onderhoud beginnen nu wat op gang te komen. We zijn dankbaar voor de mensen die meeleven en ons steun toezeggen in gebed en financiën.

De regel binnen onze uitzendende organisatie is dat we 80% van ons budget aan toezeggingen binnen moeten hebben voordat ze ons willen laten gaan. Dit vinden we een goede zaak omdat je niet in financiële problemen moet raken want anders wordt je zelf hulpbehoevend en kan je andere mensen niet meer helpen.

We zitten op +/- 35% van ons budget. Dit is dus nog lang niet genoeg maar we hopen de komende maand nog veel [antwoordkaarten](#) binnen te krijgen zodat we weten waar we op kunnen rekenen en onze tickets kunnen gaan boeken.

We houden alle inkomsten en uitgaven bij in een bestand zodat onze financiële mannen van het thuisfrontcomité ons kunnen checken. Dit willen we graag zo doen zodat zij evt. vragen van mensen betreffende onze financiën goed kunnen beantwoorden.

Waar we ook blij mee zijn is een actie in de winkel waar Theo werkt. De medewerkers hebben het initiatief genomen om vier weken lang een geld voor ons binnen te halen (we hopen niet dat ze dit doen om Theo zsm weg te krijgen 😊).

Bij aankoop van diverse artikelen sponsort de fabrikant een bepaald bedrag. In de bijlage zie je een voorbeeld van een reclamefolder. In 6300 huishoudens is deze folder verspreid. Een voorbeeld kun je zien op: [Westereen A4 Africa wk37.pdf](#)

Tot slot...

We hebben vreugde in de dingen die we mogen gaan doen, we zien er erg naar uit. We beseffen echter wel dat dit pad niet altijd over rozen zal gaan en we hebben dan ook wel dagen dat er wel eens een traantje vloeit. Ondanks de drukte en de druk hebben we trouwens nog geen kwartier wakker gelegen van de stap die we als gezin mogen gaan zetten. Wij kunnen getuigen dat de "rust die alle verstand te boven gaat" werkelijkheid is. Wij weten ons geroepen door de Heer en Hij zal ook voor ons zorgen. Wij weten ook dat we verstand hebben gekregen en zullen moeten handelen in vertrouwen op God en afgestemd op Hem. Wij hopen u binnenkort weer een update te geven.

Groetjes Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong

Ps: na zoveel leeswerk nog even genieten:

<http://www.youtube.com/watch?v=oXIXcxoG8qY>

Update eind juni Theo en Jinke

Na de laatste update van maart is er veel gebeurd. Theo zou uit de oudstenraad van de Opstandingskerk maar is daar noodgedwongen nog tot 1 juni in gebleven. Hij heeft er nu echt een punt achter gezet zodat we ons ook geestelijk kunnen gaan richten op Zuid Afrika.

De afgelopen maand hebben we diverse presentatie gehouden. Eén tijdens het pinksterfeest in Veenklooster (een dorpje in NO Friesland). Hier hebben we eigenlijk de aftrap gedaan om met ons verhaal officieel naar buiten te treden dat we D.V. half december naar Zuid Afrika willen

vertrekken. We hebben veel verschillende reacties gekregen. Er waren mensen die dachten dat we al niet meer zouden gaan, er waren mensen die dachten dat we veel later zouden gaan vertrekken en er waren mensen die dachten dat we al weer terug waren gekeerd uit Zuid Afrika. Zo zie je maar dat verhalen bij iedereen een ander leven kunnen gaan leiden. We zijn blij dat we nu een stuk duidelijkheid hebben kunnen geven.

Theo is de woensdag na Pinksteren op het Lauwers College in Kollum geweest voor diverse presentaties tbv het voedselproject. Wij zijn erg dankbaar dat de school Immanuel Ministries heeft uitgekozen voor hun goede doelen actie. Komende woensdag wordt het resultaat bekend gemaakt. We zijn benieuwd en het resultaat zal zeker te lezen zijn op deze website.

Afgelopen week hebben we drie presentatie gehouden. Twee voor de omgeving op vrijdag en zaterdag en op zondagmiddag voor familie, vrienden en naaste collega's. We hebben mogen vertellen waar we heen gaan, wat we gaan doen en, niet onbelangrijk, wat onze roeping is, hoe die tot stand is gekomen en welke passie God in ons hart heeft gelegd voor de kinderen en jeugd van Zuid Afrika. Wilt u daar meer over weten dan kunt u kijken op onze [Informatiefolder Theo en Jinke de Jong Zuid Afrika pdf.pdf](#) en [Antwoordkaart pdf.pdf](#).

Afgelopen donderdag hebben we Toby en Aukje Brouwer op visite gehad. Zij komen hier uit de buurt en werken al 21 jaar onder de armen in Zuid Afrika. Het was heel erg nuttig(en gezellig) om tips van hen te krijgen over hoe we het beste kunnen handelen in onze voorbereiding én als we in Zuid Afrika zijn. Wij zijn hen dankbaar dat ze tijd voor ons vrij hebben gemaakt. Het contact zal wel blijven want zij wonen in Kaapstad en dat is maar 500(!) km. bij ons vandaan(afstanden tellen daar niet).

Na deze week gaat voor ons eerst de focus op het kinderkamp van Make a Choice. Wij gaan dit jaar nog mee als algemene leiding en zijn daar erg blij mee. Het kamp is van 30 juli t/m 6 augustus. Vervolgens gaan we twee weken op vakantie en dan is Zuid Afrika weer in beeld.

In september hebben we in ieder geval twee presentaties: op 4 september krijgen we 20 minuten in de reguliere dienst in de Opstandingskerk in Leeuwarden en op 21 september hebben we een presentatie tijdens een interkerkelijke avond in de Chr. Ger. Kerk in De Westereen.

Na de vakanties zullen we contact op moeten nemen met de toekomstige scholen van de kinderen in Knysna en met de ambassade ivm de visum aanvraag.

Eerst gaan wij er even drie dagen tussenuit om weer tot rust te komen en weer even kunnen bijtanken en kunnen afstemmen met de Heer.

Groetjes,

Theo en Jinke

Update maart 2011

Even een update van onze zijde over de voortgang van de stappen richting Zuid Afrika.

We zijn nu druk bezig om ons huis "verkoopklaar" te maken. De buitenkant moet na de winter weer schoon en de zolder en hok moeten uitgemest worden. Er is al één aanhangwagen vol naar het stort gegaan en al twee klikos vol met oud papier. Verder moeten er nog een paar kleine reparaties gebeuren en moet de schilder er nog globaal door. Doel is om half april klaar te zijn.

Er zijn natuurlijk een aantal spullen over die we niet meenemen naar Zuid Afrika. De vouwwagen is reeds verkocht maar we hebben nog: een zonnehemel, een groot zwembad, een magnetron(oudje), een stormtent, een verplaatsbare airco (het wordt erg warm de komende jaren in Nederland...), een stevige tweelaags werkbank, een benzine grasmaaier etc... Mocht één van jullie belangstelling hebben dan horen wij dit graag.

Theo is de bankafschriften bij langs gegaan om abonnementen en machtigingen op te zeggen. Verbazend wat een mens in al die jaren kan verzamelen aan machtigingen en andere zaken.

Afgelopen maand hebben we een Thuisfront Commissie (TFC) samengesteld. Iedereen die we hebben gevraagd heeft ja gezegd. Een Thuisfront zijn een groep mensen die voor ons hier in Nederland de belangen behartigen op allerlei gebied. Zij kijken mee over onze schouder vwb financiën, houden het pad "warm" bij diverse instellingen/kerken, geven steun en aandacht aan ons, zorgen voor verspreiding van de nieuwsbrief, zorgen voor evt. spreekbeurten/ voorlichtingsavonden wanneer wij op verlof zijn in Nederland etc...

We vinden het een mooie club mensen met verschillende karakters, gaven en talenten en kerkelijke achtergrond maar allemaal op de Heer gericht. De deelnemers van het TFC zijn (in willekeurige volgorde):

Thijs en Jikke Jellema, Kollumerzwaag
 Reinder en Alida Luimstra, Kollumerzwaag
 Jan en Martijntje Vlasma, Kollumerzwaag
 Theo en Nienke Mast, Franeker
 Joshua Douma, Leeuwarden

Tineke Alting, Kollumerzwaag
 Dukkie Schotanus, Westergeest
 Theunis Sjoerd Elzinga, Twijzelerheide

Zaterdag 5 maart naar de Thuis Front Dag van de Evangelische Zendings Alliantie geweest. Thijs en Jikke, Jan en Martijntje en Alida waren mee van "ons" TFC. Het was een goede dag waarin wij in ieder geval veel hebben opgestoken en zo te horen de vijf meegereisde TFCers ook.

We hebben dinsdag 15 maart een gesprek gehad met de zendingsorganisatie van de VPE en zijn daar ook aangenomen als aspirant zendelingen. We gaan dus werken met Immanuel Ministries met geestelijke en praktische ondersteuning van de VPE-zending. We zijn hier heel erg blij mee omdat je nu een groot lichaam achter je hebt met contacten in Zuid Afrika. Is ook een stukje zekerheid voor als er toch iets onverhoopt misgaat etc... Verder geven ze ons aanwijzing, tips en trucs hoe we ons kunnen voorbereiden, ook mbt Dooitze en Ruben. We hebben er een goed gevoel bij en zij dus ook.

Woensdag 23 maart zitten we bij EZA verzekeringen om een begroting te maken voor de verzekeringen, AOW premie, etc... We gaan uit Nederland dus zijn niet meer verplicht verzekerd via het ziekenfonds en moeten ons AOW ook zelf gaan aanvullen. Thijs Jellema zal ons die woensdag met raad en daad bij staan.

Vanaf 30 mrt is er 10-dagen bidden en vasten op de Betteld in Zelhem waar we ook weer heen gaan. Dit zien we ook zeker als voorbereiding op Zuid Afrika.

Op de één na laatste dag van het bidden en vasten is er een bijeenkomst voor zendelingen maar dan gericht op hun kinderen. Een MK dag, Missionkids dag (dit was ook één van de adviezen die de vpe-zending ons gaf) in Amersfoort. Hier gaan we ook heen.

Al met al een drukke tijd maar wel mooi om ergens naar toe te groeien.

Oant safier foarearst us nys, (tot zover eerst ons nieuws)
 Groetnis (hartelijke groeten)
 Theo en Jinke en de bern. (Theo en Jinke en de kinderen)

08-02-2011

Onderstaand bericht hebben we afgelopen week naar onze vrienden en bekenden gestuurd:

"Vrijdagavond 28 januari hebben we onze kinderen, Dooitze en Ruben, vertelt dat wij als doel hebben om als gezin d.v. eind dit jaar te verhuizen

naar Zuid Afrika. Velen van jullie zijn al bekend met onze plannen om de zending in te gaan maar wanneer het zou gaan worden was nog niet bekend.

Afgelopen eind december hebben wij beiden de bevestiging gekregen dat we ons klaar moeten maken. Het is nog een hele tijd maar er moet ook nog wel wat gebeuren. Ons huis zal klaar gemaakt moeten worden om in andere handen over te gaan en de inboedel moet allemaal door de handen, wat verscheppen we wel en wat kan weg. We wachten ook nog op bericht van de zendingsorganisatie van de VPE waar we ons hebben ingeschreven. We zullen ook tijd vrij moeten maken voor spreekbeurten en presentaties om aan fondsenwerving te doen. Er moet dus nog wel het één en ander gedaan worden. Het zal gaan met een lach en een traan. Aan de ene kant zien we uit naar ons nieuwe werk en leven 10.000 km. verderop en aan de andere kant is het straks ook afscheid nemen van iedereen.

We zijn erg enthousiast dat we deze stap kunnen gaan doen en we voelen dit als een roeping van God. We zijn er sinds 8 maart 2009 mee bezig en hebben veel gesprekken gehad met diverse mensen en organisaties en hebben veel geleerd over zendingswerk. We wilden het liefst iedereen persoonlijk op de hoogte stellen maar dat gaat helaas niet lukken."

*Met vriendelijke groet,
Theo en Jinke de Jong*

19-01-2011

Er is ons in december een interview afgenomen welke is geplaatst in de kerstbijlage van de Dokkumer en Kollumer krant. Je kunt lezen op [interview Theo en Jinke.pdf](#). Het is deels in het Nederlands en deels in het Fries. We hopen het interview op korte termijn volledig in het Nederlands te hebben vertaald.

Visie van Good News ZA:

Wij willen een interkerkelijke organisatie zijn die bekend staat om zijn onvoorwaardelijke liefde voor kinderen en jongeren. Wij worden gedreven door ons geloof in God, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest om het goede nieuws te brengen.

Wij willen, in samenwerking met de lokale bevolking, kerken en andere organisaties, bouwen aan een stabiele generatie die de Here Jezus Christus volgt en blijft volgen. Wij willen bouwen aan een generatie die hun keuzes maakt op basis van hun geloof om op die manier aan een hoopvolle toekomst te werken voor henzelf en voor de gemeenschap waar ze wonen.

Ons doel is:

- Dat kinderen en jongeren waar wij mee werken bekend zullen staan als mensen die positieve invloed hebben op hun omgeving, zowel op geestelijk als op sociaal-maatschappelijk gebied.

- Dat zij het goede nieuws van het geloof in Jezus Christus delen met mensen in hun omgeving door woord en daad.
- Dat hierdoor gemeenschappen waar we werkzaam zijn zullen veranderen.
- Dat een houding van moedeloosheid en apathie, wat veel voorkomt in de gebieden waar wij werken, zal veranderen in een hoopvolle, actieve houding, door God geleid.

Doelgroep:

De kinderen en jeugd van zogenaamde "rural Areas" (plattelandsgebieden) rondom Knysna. Onze focus zal eerst op de dorpen Karatara en Barington, zo'n 40 kilometer van Knysna, zijn.

Waarden van Good News ZA:

Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons komen werken de waarden van Good news ZA onderschrijven. Deze waarden maken wie we zijn, hoe we werken en hoe we met onze medemens omgaan.

De waarden van Good News ZA zijn:

- Geloof in God de Vader, Jezus en de Heilige Geest
- Praktisch uitdragen van ons geloof
- Onvoorwaardelijke liefde
- Integriteit
- Uitmuntendheid
- Gelijkwaardigheid
- Samenwerken
- Coaching
- Relaties bouwen
- Plezier

Problematiek

De problematiek in onze werkgebieden, de plattelandsgebieden rondom Knysna, is complex. De dorpen, vanuit de historie arme bosbouwwerkersdorpen, zijn voor een groot deel verpauperd door slecht onderhoud. Er is weinig werk, veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en kinderen zijn al vroeg seksueel actief. Deze problematiek gaat van generatie op generatie door, door de verkeerde keuzes die de ouders en hun kinderen maken. Door ons te richten op de kinderen en jeugd van deze dorpen proberen we dit negatieve levenspatroon te doorbreken. Ons doel is dat de kinderen en jongeren de juiste keuzes maken voor een hoopvolle toekomst.

Logo

Puzzelstukje

Het logo van Good News ZA heeft betrekking op de keuzes die we in ons leven maken. Iedere keuze is als het ware puzzelstukje van onze toekomst. Wij weten niet hoe de toekomst eruitziet maar kunnen hem wel beïnvloeden door de keuzes die we maken. God overziet de hele "puzzel". Hij heeft het beste met ons voor en daarom is het verstandig de keuzes te maken op grond van de leefregels die God geeft.

Smiley

Op onze bus en op het promotiemateriaal wat wij gebruiken in Zuid-Afrika gebruiken we naast het puzzelstukje ook een smiley. We willen hiermee zeggen dat het geloof niet saai is. In alle activiteiten is plezier één van onze waardes. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen dit meekrijgen. Een Afrikaans liedje zegt heel toepasselijk: "Dis so lekker om die Heere te dien" (<https://www.youtube.com/watch?v=1yLfxme3Uk>)

Team van Good News ZA:

Theo en Jinke de Jong

Op dit moment bestaat het team van Good News ZA uit Theo en Jinke de Jong. Dit is een Nederlands echtpaar wat in januari 2014 Good News Za heeft opgericht. **Meer informatie over Theo en Jinke de Jong kunt u vinden op hun persoonlijke pagina op deze website.**

Samenwerking (foto: saam is ons beter)

Wij werken samen met andere, gelijkgestemde organisaties. Bij de diverse activiteiten werken we veel samen met Youth for Christ uit Knysna. Met Zuid-Afrikaanse en Europese vrijwilligers organiseren wij diverse activiteiten. Ook met jeugdleiders van diverse kerken uit Knysna en omgeving worden diverse activiteiten voor de High School jongeren ontplooid. Een andere organisatie waar we nauw mee samenwerken is Options Pregnancy Care Centre. Deze organisatie geeft hulp geeft aan zwangere tienermeisjes en geeft voorlichting op diverse scholen. Verder zijn er diverse inwoners en kerken van de plattelandsgebieden waar we mee samenwerken.

Activiteiten

Onderwijs

Praktisch Bijbelonderwijs

Wij zijn momenteel werkzaam op twee lagere scholen in de dorpen Karatara en Barrington. Tijdens de weekopening van de Karatara Laërskool geven we de kinderen van deze school Bijbelonderwijs. We doen dit op een praktische manier die aansluit bij hun belevingswereld. Hetzelfde doen we vrijdagmiddag bij de weeksluiting van de Barrington Laërskool.

Life Skill lessen

Naast de Bijbellessen geven we incidenteel de oudste groepen van deze scholen ook Life Skill-lessen (lessen in levensvaardigheden). De onderwerpen van deze lessen zijn seksualiteit, drank- en drugsmisbruik, mishandeling en andere onderwerpen die relevant zijn voor deze jonge mensen.

High School

We met enige regelmaat het internaat van een High School in Knysna. Hier zitten veel tieners uit ons werkgebied door de week op school. Samen met Youth for Christ doen wij hier een programma.

Met de bovenstaande activiteiten proberen we de kinderen en jeugd van deze scholen kennis bij te brengen zodat ze in hun leven de juiste keuzes maken.

Kinder- en jongerenwerk

Kids Events

Kings Kids Events is de naam van de evenementen die we op regelmatige basis op zaterdagen organiseren voor de kinderen van de lagere scholen. Door middel van zang, dans, drama, verhalen, sport en spel, et cetera leren we kinderen op een enthousiaste, speelse manier levensvaardigheden. De naam Kings Kids komt voort uit het Bijbelgedeelte van 1 Johannes 3:1 waarin staat dat God ons Zijn kinderen noemt. Als God koning is zijn wij dus zijn Koningskinderen. Hiermee proberen we de kinderen een stuk eigenwaarde mee te geven. Dit is iets wat ze van huis uit weinig mee krijgen. Net als bij de andere activiteiten hebben de Kings Kids Events tot doel om de kinderen te begeleiden naar een hoopvolle toekomst.

Vakansie Kings Kids Events

De naam zegt het al, de Vakansie Kids Kids Events worden gehouden in de vakanties. Al naar gelang de duur van de vakantie houden we drie tot vijf aaneengesloten dagen een Vakansie Kings Kids Event met een bepaald thema. De activiteiten van een Vakansie Kings Kids Event zijn uitgebreider dan bij een normaal Kings Kids Event. Verder krijgen de kinderen een warme maaltijd. Normaal krijgen de kinderen op school een maaltijd maar in de vakanties is er geen school dus ontbreken de maaltijden voor de kinderen. In samenwerking met vrijwilligers van Youth for Christ, inwoners van Knysna en Karatara en zelfs mensen uit Cape Town hebben kunnen we gemiddeld zo'n 120 kinderen per dag verwelkomen.

Busvervoer

Naast het vervoer met ons busje om kinderen van Karatara op te halen laten we voor bovenstaande activiteiten een schoolbus rijden. Deze haalt de kinderen uit de verder gelegen gebieden naar Karatara op.

Jongerenavonden

Één keer per maand organiseren we samen met Youth for Christ Knysna een jongerenavond in Karatara. Tussen de 20 en 45 bezoeken deze avonden. Naast sport en spel brengen we ze een praktische Bijbelse boodschap die aansluit bij hun levensomstandigheden. We hopen met de realisatie van het kinder- en jongerencentrum in Karatara iedere zaterdagavond een jongerenavond te organiseren.

Begeleiding

Informeel contact

Soms fietsen we door Karatara om op een ongedwongen manier contact te krijgen met de kinderen en hun de ouders. Dit vinden we belangrijk. Als we de inwoners tegenkomen maken we regelmatig een praatje. We

zijn hier blij mee want het gaat ons, naast het geven van onderwijs, om het bouwen van relaties. Het is belangrijk om op deze manier een vertrouwensband te ontwikkelen. Wij kunnen proberen de gemeenschap te veranderen, maar we zullen dit samen met de gemeenschap moeten doen. Hier heb je wederzijds vertrouwen voor nodig.

Pauzes

We bezoeken regelmatig een aantal scholen in de plattelandsgebieden. Tijdens de pauze maken dan contact met de kinderen en kunnen ze bij ons komen voor een praatje, een serieus gesprek of gebed.

Vervoer

Eén van de functies van ons busje is het vervoeren van kinderen en jeugd. Anderhalf uur voordat een evenement begint rijdt Theo als een dorpsomroeper door de drie woonkernen van Karatara. Als de kinderen de muziek en het omroepen horen komen ze uit hun huizen en klimmen ze in de bus om vervolgens al zingend mee te rijden naar het evenement.

Toekomstplannen

We hebben toekomstplannen om een kinder- en jongeren centrum in Karatara te realiseren. Zodra dat gerealiseerd is willen we in zo'n MFC naast activiteiten ook ruimte hebben voor informele gesprekken en gebed. (*link naar de project pagina)

Kerkwerk

Naast het werk in de Rural Areas van Knysna zijn we actief bij The Rock Christian Church Knysna. Theo en Jinke zijn verantwoordelijk het kinder- en jongerenwerk bij The Rock Church. Samen met een team verzorgen zij de zondagse kinderkerk voor kinderen met diverse achtergronden.

Op vrijdagavonden verzorgen Theo en Jinke samen met een team van The Rock een interkerkelijke jeugdclub "Connect Youth Knysna".

Wij proberen dit kerkwerk over te dragen aan andere mensen om ons nog meer te kunnen richten op de plattelandsgebieden.

Epap

Good News ZA distribueert Epap vanuit een depot in Knysna naar diverse lagere scholen. Dit zijn de scholen in Barrington, Ruigtevlei en Karatara. Veel kinderen krijgen thuis geen of een weinig voedsaam ontbijt. Epap is een gezonde pap met veel vitamines en mineralen. De Epap wordt op scholen verstrekt om de gezondheid en de prestaties van de kinderen te verbeteren.

De Epap wordt gesponsord door diverse bedrijven en particulieren uit Zuid-Afrika en uit het buitenland. Vanuit het departement van onderwijs kunnen schoolkinderen naast het ontbijt een warme maaltijd krijgen. Alleen tijdens de Kids Events in de vakantie wordt er eten voor de kinderen gemaakt, omdat er dan geen school is en zij dus geen voedsel krijgen via het departement van onderwijs.

Meer informatie kunt u vinden op de Epapwebsite. Deze informatie is in het Engels. [Link: http://www.epap.co.za/](http://www.epap.co.za/)

Toekomstplannen

Multi-Functioneel Kinder- en Jongerencentrum

Good News ZA is momenteel in overleg met de gemeente om een MultiFunctioneel Centrum te bouwen in Karatara. We willen hier een veilige plek creëren voor de jeugd van Karatara. De nood onder de jeugd is hoog, onder anderen door drank en drugsmisbruik, slechte schoolprestaties en tienerzwangerschappen. Ze hebben een plek nodig waar ze elkaar kunnen ontmoeten en lekker kunnen ontspannen. Er zal altijd ruimte zijn voor een vertrouwd gesprek en voor gebed. [\(link naar pagina over project Light house\)](#)

Campsite

Een ander verlangen van ons is een campsite te bouwen om kinder- en jeugdkampen te kunnen houden. Door het houden van kampen willen wij de kinderen en jeugd bij herhaling een weekend of een week lang uit hun vaak negatieve thuissituatie halen. Door samen met hen een weekend of een week in een goede atmosfeer door te brengen willen we ze op een positieve manier kennis bijbrengen. Wij zien de bouw van een campsite als een essentiële stap in het verwezenlijken van onze doelen.

Uitbreiding team

We zien veel kansen om levens in het gebied waar wij werkzaam zijn ten positieve te veranderen. Het is daarom onze wens dat ons team wordt uitgebreid om zo meer impact te kunnen maken in de omgeving. We kunnen met een groter team meer scholen en dus meer kinderen bereiken. Verder kunnen we de dorpen waar we werkzaam zijn met een grotere frequentie bezoeken. Onze voorkeur gaat uit naar het samenwerken met de lokale bevolking. Zij spreken de taal en kennen de cultuur van binnenuit. Mocht God mensen uit Nederland hiernaar toe leiden dan zijn die natuurlijk ook van harte welkom.

Donaties

Good News ZA en Theo en Jinke de Jong zijn in Nederland aangesloten bij de VPE-Zending, voorheen OWZ genaamd. De giften voor Good News ZA en de persoonlijke giften voor Theo en Jinke de Jong lopen via de VPE-Zending. Deze organisatie heeft een ANBI status. Giften die via de VPE-Zending e/o OWZ worden overgemaakt zijn dus belasting aftrekbaar in Nederland.

Link + logo VPE zending: <http://www.vpe-zending.nl/>
+ logo ANBI

Er zijn drie geldstromen:

Giften ten behoeve van Good News ZA kunt u overmaken op:

IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08

t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ

o.v.v.: Good News ZA / Zuid-Afrika*

*De VPE-Zending heeft diverse zendelingen onder zijn hoede. Het is daarom van belang dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft: Good News ZA / Zuid-Afrika.

Overboeking van buiten Nederland

Voor een overboeking van buiten Nederland hebt u een BIC/SWIFT code nodig. voor de bovenstaande rekening is dit ABNANL2A

Giften ten behoeve van het Light House Project kunt u overmaken op:

IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08

t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ

o.v.v.: Light House Karatara/Zuid-Afrika*

*De VPE-Zending heeft diverse zendelingen onder zijn hoede. Het is daarom van belang dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft: Good News ZA / Zuid-Afrika.

Overboeking van buiten Nederland

Voor een overboeking van buiten Nederland hebt u een BIC/SWIFT code nodig. voor de bovenstaande rekening is dit ABNANL2A

Persoonlijke giften voor Theo en Jinke de Jong:

Aangezien Theo en Jinke geen betaalde baan hebben moeten zij leven van giften. Mocht u hen een persoonlijke gift willen geven, zodat zij het werk voor de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika kunnen voortzetten, dan kunt u dat doen door middel van onderstaande gegevens:

IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85

t.n.v.: VPE zending e/o OWZ

o.v.v.: Theo en Jinke de Jong / Zuid-Afrika*

*De VPE-Zending heeft diverse zendelingen onder zijn hoede. Het is daarom van belang dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft: Theo en Jinke de Jong / Zuid-Afrika.

Overboeking van buiten Nederland

Voor een overboeking van buiten Nederland hebt u een BIC/SWIFT code nodig. voor de bovenstaande rekening is dit INGBNL2A

Persoonlijke pagina, Theo en Jinke de Jong en hun kinderen.

Even voorstellen

Wij zijn Theo, Jinke, Dooitze en Ruben de Jong. In december 2011 hebben we het Friese platteland verlaten en ons gevestigd in Knysna, Zuid-Afrika. Theo heeft zijn baan als supermarktmanager in De Westereen opgegeven zodat wij ons in konden gaan zetten voor de arme bevolking in de sloppenwijken van Knysna.

Een sprekend God

Wij geloven dat God ons leven wil leiden en dat Hij een sprekend God is. Hij wil ons duidelijk maken wat Zijn plan is met ons leven. Wat God ons eind jaren negentig duidelijk heeft gemaakt hebben we uit zien komen. De Heer sprak dat we samen kinderwerk zouden gaan doen en dat er iets op ons pad zou komen wat we niet zouden verwachten. De persoon die de profetie uitsprak moest sterk denken aan het buitenland. We zijn aan de slag gegaan en hebben de jaren daarna kinderwerk gedaan in de kerk en

hebben leiding gegeven aan de Make a Choice kinderkampen. Rond 2003 sprak de Heer dat er een grote stap zou komen, en dat die stap heel duidelijk zou zijn. Achteraf bekeken zijn er veel puzzelstukjes op hun plek gevallen.

Roeping voor de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika

Op 8 maart 2009 riep de Heer ons voor de "grote stap". In de zondagsdienst in de Opstandingskerk in Leeuwarden werden we afzonderlijk van elkaar aangeraakt. 's Ochtends voor de dienst was Jinke al door de Heer voorbereid. Ze zat bij het opstaan op de rand van het bed. Niet wetende wat er die dag zou gebeuren zei Jinke tegen Theo: "Ik weet niet wat er met me is maar ik heb zo'n rust over me". Tijdens de dienst, die werd geleid door de zendelingen die werkzaam waren in Zuid-Afrika, werd Theo "door God bij zijn nekvel gegrepen". Het was net of God Theo duidelijk wilde maken dat dit de weg was die hij, samen met zijn gezin, zou moeten gaan. Theo bad tot God: "Heer, als dit de grote stap is, wilt U dat Jinke dan ook laten zien". Jinke overkwam precies hetzelfde. Zij werd aangeraakt, emotioneel en bad: "Heer, als dit het is wat wij moeten doen, wilt U Theo dan ook aanraken", en zo geschiedde. Dit was wat God voor ons in petto had en het was heel duidelijk. De grote stap, zoals zes jaar eerder gesproken was, werd nu realiteit. Vanaf die dag hebben we, ondanks alle onzekerheden, een rust die alle verstand te boven gaat over de plannen die God met ons heeft in Zuid-Afrika. Van een gesetteld gezin in Kollumerzwaag werden we een gezin met de focus op Zuid-Afrika.

Meer informatie

Voor informatie over ons en ons werk kunt u onze nieuwsbrieven lezen. Mocht u deze via de mail willen ontvangen dan kunt u een email sturen naar theojinke@gmail.com

Facebook link: <https://www.facebook.com/Theo-en-Jinke-de-Jong-1278432012213303/>

Ter opvulling eventuele Bijbelteksten uit Die Bybel:

"Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou." Psalms 32:8

...dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. Jesaja58:10

Dan... "sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag." Jesaja 58:10b (Die Bybel)

Here, ek wil U prys met my hele hart, ek wil vertel van al die wonderlike dinge wat U doen.

Psalms 9:2

“Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

Lukas 10:2

“In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het.” Filipense 3:16 (Die Bybel)

Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.

Psalms 32:8 (Die Bybel)

Om volgens U verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld.

Psalms 119:14 (Die Bybel)