



# NYS uit KNYSNA

Theo en Jinke de Jong werken sinds januari 2012 voor de stichting Immanuel Ministries in Knysna, Zuid-Afrika. Zij werken vooral onder de bevolking van Oupad, een sloppenwijk aan de rand van Knysna.

*“Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis.*

*Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.”*

*Mattheüs 6 : 34*

## Moenie bekommer nie...

Voor u ligt onze tweede nieuwsbrief. In de periode tussen de eerste en de tweede nieuwsbrief is er veel gebeurd. We zijn op dit moment het enige Nederlandse stel in Knysna dat werkzaam is voor Immanuel Ministries. Onze beide collega-echtparen zijn op verlof naar Nederland en dat brengt extra drukte en verantwoordelijkheid met zich mee. We hebben hier rust in ervaren en ons geen zorgen gemaakt over hoe we het zonder onze collega's zouden moeten redden: *“Ons het nie bekommer nie...”*. Kort voordat de familie Alkema en de familie Elzinga naar Nederland vertrokken voor hun verlofperiode zijn er een aantal mensen uit de lokale bevolking gekomen om ons te helpen. Met de hulp van onder meer deze mensen zijn wij in staat om zoveel mogelijk zaken doorgang te laten vinden in het Multi Functioneel Centrum in Oupad. We zijn erg dankbaar dat er op tijd in hulp is voorzien.

*Bezorgdheid heeft nog nooit  
een dag opgefleurd,  
een probleem opgelost  
of een ziekte genezen.  
Max lucado*

## We zijn inmiddels...

al aardig gesetteld in Knysna. In huis hebben we onze eigen spullen uit Nederland geïnstalleerd en dat geeft een beter gevoel dan wanneer je met geleende spullen moet kamperen in je eigen huis. Dooitze en Ruben hebben op school hun tweede semester erop zitten en genieten nu van een welverdiende wintervakantie. Dit is een soort kerstvakantie maar dan zonder kerst en oud&nieuw 😊. Afgelopen semester was Ruben door de leerlingen van zijn klas verkozen tot Class Captain. Dit is een soort erebaantje waarbij hij de rechterhand van de leerkracht is. Hij vond het wel een beetje spannend om als “overseas boy” direct al Class Captain te zijn maar het ging gelukkig goed. Voor Ruben en Dooitze is het wennen dat ze hier veel meer tijd aan huiswerk moeten besteden dan in Nederland. Ze hebben in Zuid Afrika veel huiswerk en daar komt nog bij dat ze alles in het Engels moeten doen. Ze doen beide hun best en de resultaten zijn goed. Dooitze vermaakt zich uitstekend bij The Rock Church in Knysna. Hij oefent iedere

dinsdagavond met de band. Ruben doorkruist de mooiste bergpassen voor schaaktoernooien en heeft zodoende al meer van het land gezien dan ons. Ruben traint verder twee keer in de week voor rugby. Hierbij wordt aardig wat van zijn fysieke gesteldheid gevraagd, meer dan bij voetbal 😊. In het stadje Knysna leren we snel de juiste wegen te bewandelen. Doordat onze collega's met verlof zijn kunnen we niet meer leunen op hun ervaring en moeten we zelf. Dit versnelt het “inburgeringsproces” voor ons. We voelen ons echt thuis in Knysna en omgeving. We hebben een mooie kerk gevonden met vriendelijke mensen. Op de zondagen



kunnen we daar heerlijk bijtanken en opladen voor de week die komen gaat.

## Het werk in Oupad...

gaat goed. De kinderen staan ons vaak al op te wachten wanneer we met de auto aankomen. We genieten van hun spontaniteit. Wat ons ontzettend goed doet is dat een aantal lokale mensen verantwoordelijkheid op zich nemen. Het is een genot om te zien hoe Dora het voedselprogramma als een ware manager runt. Zij heeft het voedselprogramma in haar armen gesloten en zorgt dat naast het koken de borden op de juiste manier worden uitgedeeld. We genieten ook van Vikile die meehelpt met het uitdelen van voedsel en daarna zelfstandig de zaken grondig schoonmaakt. Vier á vijf kinderen uit de wijk helpen per toerbeurt mee aan het uitdelen en het schoonmaken. De kinderen die helpen krijgen na die tijd wat lekkers dus de



belangstelling om te helpen is groot. Afgelopen twee weken hebben we hulp gekregen van Claire, een Noord-Ierse vrijwilligster van Youth for Christ. Dit gaf ons de laatste weken wat minder werkdruk.



### We zien uit...

naar de komst van de vrijwilligers uit Nederland. We halen komende zaterdag Matty Kamminga van het vliegveld. De komende weken volgen Arjan Bosma, Anke Hiemstra en Tea Kooistra. In september komt Henny Wajer. Doordat we dan een groter team hebben kunnen we in de maand augustus extra activiteiten organiseren. We willen een aantal kinderfeesten organiseren met verschillende thema's. Eén zaterdag zal in het teken staan van hun eigenwaarde. Veel kinderen in Oupad krijgen niet de aandacht die ze nodig hebben. Ze leven soms in mensonwaardige omstandigheden. Wij willen ze graag vertellen en laten beseffen dat ze geliefd zijn, mooi gemaakt en kostbaar voor God. We hopen er echte feestdagen van te maken en de kinderen iets positiefs mee te geven.

### We merken dat...

de kinderen en jeugd in Oupad op veel vlakken verschillen van de kinderen en jeugd waar we in Nederland mee om gingen. Wat beleven ze, wat willen



ze, hoe denken ze, waar liggen hun interesses et cetera. Dit zijn allemaal zaken waar we graag achter willen komen. Wanneer het team weer compleet is hopen we daar meer tijd voor vrij te maken. We willen gericht de kinder- en jeugdprogramma's af stemmen op hun belevingswereld. We proberen hen nu vooral veel liefde en aandacht te geven en een relatie met hen op te bouwen. Het liefst willen we direct van de kelder naar de zolder maar we beseffen dat we de dingen stap voor stap moeten doen.

### We komen eind dit jaar...

op verlof naar Nederland. In eerste instantie waren we nog dit niet van plan, maar Dooitze zit volgend jaar in zijn "Matrix" (=examenjaar). Hij kan dan geen extra vrije dagen krijgen. We willen in de periode van december tot half januari naast familie/vriendenbezoek ook presentaties en spreekbeurten gaan verzorgen. Mocht u belangstelling hebben voor een presentatie in uw kerk, school of vereniging dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via [theojinke@gmail.com](mailto:theojinke@gmail.com).



Mocht u niet beschikken over internet of e-mail dan kunt u contact opnemen met Nienke Mast-Oostij, Haar gegevens staan onderaan deze brief.

### We willen iedereen...

hartelijk bedanken voor betrokkenheid, gebed, giften en de getoonde belangstelling in de afgelopen maanden. We zouden graag iedereen persoonlijk een berichtje schrijven maar dat gaat helaas niet lukken. Vanuit een "winters" Zuid Afrika wensen we iedereen een hele fijne zomer.

Vriendelijke groeten,  
Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong

### Bid- en dankpunten

#### We willen danken:

- \*Dat we ons "baie" thuis voelen in Knysna.
- \*Dat het goed gaat met de jongens.
- \*Dat we goede contacten met de lokale bevolking hebben.

#### We vragen gebed voor:

- \*De vrijwilligers die komen. Dat ze een veilige reis krijgen en een fijne tijd in Knysna.
- \*De taal. Dat we het Afrikaans en Engels spoedig machtig zijn.
- \*Dat we spoedig de belevingswereld van de kinderen en jeugd in Oupad leren begrijpen.

### Overige informatie:

Voor dagelijkse belevenissen, zowel over ons werk als privé, kunt u ons volgen via:



Twitter: [@theojinke](https://twitter.com/theojinke) en/of



Facebook: [TheodeJong](https://www.facebook.com/TheodeJong)

#### Contactpersoon Nederland:

Nienke Mast-Oostij  
Ulbe van Houtenplein 4  
8802 GB Franeker  
Tel: 0517-850699  
Mail: [noostijen@gmail.com](mailto:noostijen@gmail.com)

#### Giften:

t.b.v. het werk van Theo en Jinke  
kunt u overmaken op **giro 185985**  
t.n.v.: **stichting Opdracht tot**  
**WereldZending**  
o.v.v.: **Theo en Jinke de Jong/**  
**Zuid Afrika**

#### Het adres van Theo en Jinke:

77a Milkwood Drive  
Old Place  
Knysna 6571  
South Africa  
Mail: [theojinke@gmail.com](mailto:theojinke@gmail.com)

#### Nieuwsbrieven en updates:

kunt u vinden op onze persoonlijke pagina op [www.immanuelministries.nl](http://www.immanuelministries.nl)  
Tevens kunt u op deze site alle informatie vinden over Immanuel Ministries.

