



Good News ZA

Building a future today, on [†]The Solid Rock



Theo en Jinke de Jong wonen en werken sinds januari 2012 met hun zonen Dooitze en Ruben in Zuid-Afrika. Zij werken met de kinderen en jeugd uit de sloppen van Knysna.

“Kyk, Ek gaan iets nuuts (=nuus) doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom;”

Jesaja 43:19a (Die Bybel)

Zoals jullie waarschijnlijk wel gelezen hebben, hebben we in een extra nieuwsbrief aangegeven dat er een verandering in ons werk aan zit te komen. We gaan Immanuel Ministries verlaten en ons volledig richten op het kinder- en jeugdwerk in en om Knysna. Wij hebben in deze keuze Gods leiding duidelijk ervaren. Wij weten dat Hij ons leven wil leiden en dat Hij nog steeds een sprekend God is. Bovenstaande Bijbeltekst kwam op ons pad. Wij vinden het zo “wonderlyk” dat deze tekst zegt: “Zie Ik ga iets nieuws doen, het staat op het punt om te beginnen, jullie kunnen dit al zien;” Deze tekst gaf precies de fase weer waar we in zaten. We hadden het idee dat er een verandering aan zat te komen. Er borrelde iets bij ons, maar we wisten niet precies wat. In een paar weken werd het toekomstplaatje voor ons duidelijker (“julle kan dit al sien kom”). We dienen een groot God!

Twee jaar geleden zijn we aangekomen in Zuid-Afrika met verwachtingen, plannen, vragen, et cetera. Hoe de toekomst er precies uit zou gaan zien wisten we niet. Achteraf kunnen we zeggen dat de afgelopen twee jaar voor ons erg goed zijn geweest. Onze zonen Dooitze en Ruben hebben hun draai gevonden, zowel privé als op school. Hier zijn we erg dankbaar voor. Als gezin zijn wij in de afgelopen twee jaar volledig ingeburgerd in Knysna. We hebben contacten gemaakt en vriendschappen opgebouwd. Verder hebben we een fijne kerk gevonden met lieve mensen. We voelen ons thuis in Knysna.



Marianne en Dora, kooksters in Oupad

Qua werk hebben we de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan. Het heeft onze visie op zending verder ontwikkeld. We zijn ons nog meer bewust geworden dat armoede niet alleen een zaak is van eten en een dak boven je hoofd.

Armoede zit ook tussen de oren en kan een geestelijke toestand van hopeloosheid zijn. De afgelopen twee jaar hebben we genoten van het contact met de kinderen, jeugd en volwassenen uit de achterstandswijken van Knysna. De kinderen van Oupad hebben we in ons hart gesloten. Voor de diverse volwassenen, die ondanks alle problemen, hun hoofd boven water proberen te houden, hebben we respect gekregen. We zullen de kinderen en jeugd van Oupad en de kooksters waar we nauw mee hebben samengewerkt missen. We zullen Oupad zeker zo nu en dan

gaan bezoeken om de contacten te onderhouden. Of we in de nabije toekomst opnieuw kinder- en jeugdwerk in Oupad gaan doen is nog niet duidelijk. Begin volgend jaar willen we ons gaan oriënteren in welke wijken en dorpen we het eerst aan de slag gaan.

Het straatbeeld van Oupad is in het afgelopen jaar drastisch veranderd. In Oupad wordt hard gewerkt om stenen huisjes voor de mensen te bouwen. Deze belofte stamt al uit de tijd dat Nelson Mandela nog president was. We vinden het fijn dat de mensen een betere behuizing krijgen maar daarmee zijn alle problemen nog niet opgelost. Wanneer wij aan de achterstandswijken van Knysna denken is de armoedige behuizing niet het grootste probleem. Drankmisbruik, geweld, schoolverlating en tienerzwangerschappen zijn zo maar een aantal zaken die ook moeten worden aangepakt. De problemen gaan dus verder en dieper dan alleen de behuizing.



Oude en nieuwe behuizing in Oupad

Gelukkig is het in Oupad niet één en al ellende wat de klok slaat. Eén van de kinderen van Oupad is Rogan. Hij komt trouw op de kidsclub en bij het voedselprogramma. Samen met zijn vader, moeder en zijn broertje woont hij in Oupad in een klein houten hutje. Rogan heeft dit jaar de eerste klas van de lagere school gedaan en heeft mooie cijfers gehaald. Het gezin waarin Rogan opgroeit probeert wat te maken van de toekomst. Beide ouders hebben een (deeltijd)baan maar daarmee verdienen ze niet genoeg om in een goed huis te wonen. Hun inkomen is



Rogan laat trots zijn rapport zien

echter wel voldoende om hun gezin te voeden en te kleden. Zij laten Rogan en later ook zijn broertje naar school gaan en vinden dit belangrijk voor de toekomst van hun kinderen. Dit gezin is een voorbeeld van hoe het ook kan. Rogan groeit echter wel op in een omgeving waar veel verleidingen op de loer liggen, zoals we in de vorige alinea beschreven. Onze passie is te bewerkstelligen dat kinderen zoals Rogan de juiste keuzes maken voor de toekomst. We proberen de kinderen en jeugd tijdens de clubs en de jeugdavonden Bijbelse normen en waarden bij te brengen.

Vorige week trof Theo tijdens een bezoek in een van de wijken van Knysna een ziek meisje aan. Zij lag op een matras op de grond. Het deed hem denken aan de televisiebeelden toen de belangstelling voor de AIDS-epidemie op het hoogtepunt was. Dit meisje bleek AIDS te hebben en al 27 jaar te zijn. Met gratis medicijnen is deze ziekte redelijk te onderdrukken. Haar moeder zei dat ze de discipline niet had om de medicijnen volgens voorschrift in te nemen. Als gevolg daarvan heeft ze twee maanden in het ziekenhuis gelegen met onder anderen een leverontsteking. Ze was nu weer aan de beterende hand. HIV/AIDS is nog steeds een groot probleem in Zuid-Afrika. Goede voorlichting is daarom erg noodzakelijk. Over seksualiteit wordt echter weinig tot niet gesproken in de gezinnen. De informatie over seksualiteit wordt door de tieners van straat gehaald, uit magazines en van televisie. Vaak geven deze media een verkeerd beeld over dit onderwerp.



Stralende meisjes uit Oupad

Het laatste semester heeft Theo op de Primary School en bij de jeugdavonden in Oupad voorlichting over seksualiteit gegeven. Tijdens deze voorlichting heeft hij de mooie en de gevaarlijke kanten van seksualiteit belicht. Het gaat allemaal om keuzes maken. Die keuzes moet je maken op basis van de juiste informatie. Seksuele voorlichting geven aan tieners is iets waar Theo gepassioneerd voor is. Hij hoopt hier volgend jaar een vervolg aan te kunnen geven voor andere groepen jeugd en misschien op meerdere scholen.

We hebben de afgelopen maanden diverse extra dingen met de kinderen en jeugd ondernomen. Zo zijn we als afsluiting van de YouthAlpha-cursus met de jeugd op een kampweekend geweest. Dit was zeer geslaagd. Wat ons opviel was de interesse voor de douches. Dit zijn ze niet gewend in hun huizen. De jeugd ging de eerste dag wel drie keer douchen. Dan besef je dat je in twee verschillende werelden leeft en werkt. Verder hebben we mooie ervaringen met de kinderclubs gehad. Soms in klein verband, soms met twee leeftijdsgroepen bij elkaar. De laatste gezamenlijke club was met ongeveer 80 kinderen. Tijdens het zingen ging het dak eraf. Naast al het enthousiasme hebben we de boodschap van de verloren zoon kunnen brengen. De kinderen en ook zeker de leiding heeft hier van genoten. Ten slotte zijn we met de kinderen nog een ochtend naar de zee

geweest. Het is mooi om contact met de kinderen te hebben in een ontspannen sfeer en lekker met ze te ravotten in het water. Theo heeft het schoolseizoen op de Primary School afgesloten. Hij gaf hier iedere vrijdagochtend een Bijbelles. Hier heeft hij van genoten en volgend jaar zal dit zeker een vervolg krijgen. Er zijn ook contacten gelegd met een groep die jongeren begeleidt op de Highschool van Knysna. Bij deze groep zal Theo zich waarschijnlijk volgend jaar ook aansluiten.

Youth For Christ-vrijwilligers uit Duitsland hebben ons de afgelopen drie maanden geholpen op de woensdagmiddag. Dit was mooi. Zo konden de kinderen meer persoonlijke aandacht krijgen. Verder hebben de vrijwilligers ideeën waar wij van kunnen leren en zij leren van onze manier van werken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We kregen ook hulp van Ronald en Henry Wajer uit Almelo. We hebben genoten van hun hulp en aanwezigheid.



Plezier tijdens het voedselprogramma in Oupad

Deze week nemen we afscheid van Immanuel Ministries. Wij wensen onze collega's van Immanuel Ministries Gods zegen, wijsheid en inzicht toe bij alles wat ze voor Hem mogen ondernemen en natuurlijk ook voor hun persoonlijke leven.

We zien uit naar 2014. Na een paar weken rust beginnen we in januari aan een nieuwe uitdaging. We zien uit naar het nieuwe werk wat we mogen gaan doen. Zoals in deze nieuwsbrief werd beschreven groeien de kinderen en jeugd uit de sloppenwijken van Knysna op in een omgeving van armoede, werkloosheid, huiselijk geweld, drankmisbruik, seksueel misbruik et cetera. Dit is mede het gevolg van het feit dat mensen zich begeven buiten de grenzen die God voor ons heeft aangegeven. Wij willen de kinderen en jeugd de normen en waarden meegeven die God ons geeft in de Bijbel. We willen dit op een positieve, attractieve manier doen door het houden van regelmatige evenementen voor kinderen en jeugd. Wij willen de kinderen de liefde en aandacht geven die ze verdienen en die God hen wil geven. We willen ze het goede nieuws meegeven dat een leven door God geleid het beste is wat je kan overkomen. Het leven zal niet gemakkelijker zijn maar Hij helpt je, Hij ondersteunt je en wil je de weg wijzen door Zijn Woord. We hebben er ontzettend veel zin in. Bij Immanuel Ministries hadden we naast het kinder- en jeugdwerk, begrijpelijkerwijs, diverse neventaken. Nu kunnen we ons volledig richten op waarvoor we hier in Zuid-Afrika zijn. We kunnen dit natuurlijk niet alleen en willen samenwerken met de lokale kerken en organisaties zoals Youth for Christ. We hebben reeds contacten in diverse wijken en dorpen rondom Knysna. Verder komen Tirza de Vries en Albertine Schotanus uit Kollumerzwaag half januari naar Knysna om ons te helpen.



Enthousiaste kinderen tijdens één van de laatste clubs

(=Goed Nieuws ZA, Vandaag bouwen aan een toekomst, op De Stevige Rots)

Dit is de naam en slogan van onze nieuwe bediening. We moeten vandaag beginnen te bouwen aan de toekomst van de kinderen en de jeugd en daar niet mee wachten tot morgen. De keuzes die je vandaag maakt bepalen mede wie je over tien jaar bent.

Het logo heeft betrekking op de keuzes die we maken. Iedere keuze is een puzzelstukje van onze toekomst. Wij weten niet hoe de toekomst eruit ziet maar kunnen hem wel beïnvloeden door de keuzes die we maken. God overziet het hele plaatje. Hij heeft het beste met ons voor en daarom is het verstandig de keuzes te maken op grond van de Bijbel. In de loop van volgend jaar zal het steeds concreter worden hoe ons werk praktisch vorm krijgt. We houden u op de hoogte met regelmatige nieuwsbrieven, Facebook en Twitter.

We zijn heel dankbaar dat we de afgelopen twee jaar zoveel betrokkenheid mochten ervaren. We willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar door belangstelling, gebed en financiën heeft ondersteund. We zouden het liefst iedereen persoonlijk willen bedanken maar dat gaat helaas niet. Daarom doen we het op deze manier. In december 2014 hopen we weer voor en aantal weken naar Nederland te komen.

*We wensen jullie vanuit een
zomers Knysna een
gezond en gezegend 2014 toe.*

Vriendelijke groet,
Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong

Van ons Thuisfrontcomité

Het Thuisfrontcomité van Theo en Jinke is verantwoordelijk voor geestelijke, materiële, communicatieve en financiële ondersteuning van Theo en Jinke.

Veel mensen, gezinnen en kerken ondersteunen Theo en Jinke en hun kinderen structureel of incidenteel. Daarnaast organiseren kerken en scholen zo nu en dan acties waarbij de opbrengst ten goede komt aan het werk van Theo en Jinke. Deze steun zorgt er voor dat Theo en Jinke hun vaste lasten kunnen betalen en middelen hebben voor incidentele uitgaven. Hier zijn we als TFC erg blij mee.

Nu Theo en Jinke hun eigen bediening gaan beginnen brengt dit voor volgend jaar financiële uitdagingen met zich mee. Naast de opstartkosten zoals een kleine geluidsinstallatie en andere benodigdheden om evenementen te organiseren zijn er ook terugkerende kosten. Voorbeelden hiervan zijn vervoerskosten en het ondersteunen van lokale kerken voor kinder- en jeugdwerk. Hierbij kunt u denken aan kinderbijbels, lectuur, knutselverwerkingen, scharen, potloden et cetera. Verder willen Theo en Jinke bij de evenementen fruit en drinken uitdelen aan de kinderen.

We realiseren ons terdege dat een groot aantal van u al bijdragen aan het levensonderhoud van Theo en Jinke. Toch willen we u vragen om te overwegen om ook de nieuwe bediening te gaan steunen. Dit kunt u doen door een eenmalige bijdrage of structurele bijdrage. Misschien is dit iets voor uw kerk, bedrijf of vrienden en familie. Met iedere bijdrage helpt u mee de kinderen en jeugd rond Knysna een hoopvolle toekomst te geven.

De bankgegevens voor giften kunt u vinden onderaan deze brief.

Namens het TFC van Theo en Jinke de Jong,

Tineke Alting
(voorzitter)
tineketj@gmail.com

Theunis Sjoerd Elzinga
(fondsenwerving)
tselzinga@live.nl

Bid- en dankpunten*

We willen danken voor:

- *Het "thuis"gevoel in Zuid-Afrika.
- *Gods leiding die zo duidelijk is geweest voor deze nieuwe stap.
- *De twee jaar die qua werk een goede voorbereiding zijn geweest voor de stappen die komen gaan.

We vragen gebed voor:

- *Het nieuwe schooljaar voor Dooitze en Ruben.
- *Dat we de juiste dorpen/wijken mogen uitzoeken voor onze nieuwe bediening.
- *De contacten die we zullen krijgen met de lokale bevolking. Dat dit net zo mag zijn als de afgelopen twee jaar in Oupad.
- *Dat we de juiste programma's mogen ontwikkelen.

*Wilt u deel uit te maken van het gebedsteam dan kunt u een mailtje naar ons sturen.

Contactpersoon Nederland:

Nienke Mast-Oostijen
Ulbe van Houtenplein 4
8802 GB Franeker
Tel: 0517-850699
Mail: noostijen@gmail.com

Giften* t.b.v. Theo en Jinke kunt u overmaken op
IBAN: **NL53INGB0000185985** of
IBAN: **NL61ABNA0447801708**
t.n.v.: **VPE zending e/o OWZ**
o.v.v.: **Theo en Jinke de Jong/
Zuid-Afrika**

*Deze giften zijn belasting-
aftrekbaar ivm ANBI status.

Giften*: t.b.v. Good News ZA
kunt u overmaken op
IBAN: **NL61ABNA0447801708**
t.n.v.: **VPE zending e/o OWZ**
o.v.v.: **Good News ZA/
Zuid-Afrika**

*Deze giften zijn belasting-
aftrekbaar ivm ANBI status.

Overige informatie:

Voor dagelijkse belevenissen, zowel over ons werk als privé, kunt u ons volgen via:



Twitter: [@theojinke](https://twitter.com/theojinke) en/of



Facebook: [TheodeJong](https://www.facebook.com/TheodeJong)

Nieuwsbrieven en updates:

kunt u vinden op
www.goodnewsza.com

Adres gegevens Theo en Jinke
77a Milkwood Drive
Old Place
Knysna, 6571
South Africa
theojinke@gmail.com