



NYS uit KNYSNA

Theo en Jinke de Jong werken sinds januari 2012 voor de stichting Immanuel Ministries in Knysna, Zuid-Afrika. Zij werken vooral onder de bevolking van Oupad, een sloppenwijk aan de rand van Knysna.

Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.

Galasiërs 6:9(Die Bybel)

“Ek is moeg van dit lewe...”

“Ik ben moe van dit leven...” bad een vrouw tijdens de bidstond op een dinsdagavond in Oupad. Door haar gebed klonk de wanhoop en hopeloosheid heen. Haar kinderen willen niet meer naar school, haar “huis” lekt aan alle kanten en er is geen geld voor reparatie. De overheid belooft al jaren dat er stenen huisjes zullen komen, maar die zijn er nog steeds niet. Ze heeft het gevoel dat de zorgen en problemen haar boven het hoofd groeien. Wanneer je de woorden hoort, op zo'n manier uitgesproken, dan raakt dat ons diep. Tegelijkertijd geeft het ons een extra motivatie om door te gaan. Ons doel is om de bewoners van Oupad een hoopvolle toekomst te geven, in Jezus' naam. We beseffen dat dit een lange weg is. Je ziet vaak niet direct resultaat, maar wij moeten niet moe worden om goed te doen en niet verslappen. Te Zijner tijd zal er resultaat komen (zie Galaten 6:9). Laatst lazen dat het 10 tot 25 jaar kost om een gemeenschap te veranderen. We moeten het stap voor stap doen. We proberen nu de basis te leggen door aan relaties te bouwen. Zo kunnen we samen met de mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de gemeenschap werken.

Wie is jy oor tien jare...?

Theo had afgelopen week een korte boodschap op een jeugdavond in Oupad over wie of waar de jeugd over 10 jaar wilde zijn. De boodschap was dat de beslissingen die je nu neemt van invloed zijn op wie of waar je over tien jaar bent. Theo wilde de jeugd er bewust van maken dat de beslissingen die ze vandaag nemen grote gevolgen kunnen hebben voor hun toekomst. Niet naar school gaan, criminaliteit, tienerzwangerschappen en drankmisbruik zijn een aantal zaken die veelvuldig voorkomen in Oupad. Het zijn allemaal gevolgen van verkeerde keuzes die ooit eens zijn gemaakt. Hulp bij de keuzes die je maakt geeft God in de



Bijbel. Hierin staan richtlijnen hoe wij het beste kunnen leven. Wij zien vaak alleen de losse puzzelstukjes in ons leven en maken daardoor de verkeerde keuzes. God heeft het beste met ons voor en Hij overziet de complete puzzel van ons leven. Daarom is het goed om je te houden aan de leefregels die Hij geeft. Een gedeelte van je toekomst heb je zelf in handen door de keuzes die je maakt. Dit hebben we de jeugd geprobeerd duidelijk te maken. De komende jeugdavonden staan ook in het teken van dit onderwerp.



We voelen ons thuis...

...in Knysna, in ons werk, in onze kerk en in ons huis. Hier zijn we erg dankbaar voor. We zijn hier nu ruim negen maanden en het is “wonderlyk”(= Afrikaans voor bijzonder) dat we, ondanks dat we 10.000 kilometer bij onze roots vandaan zijn, toch deze plek als thuis mogen ervaren. Dooitze en Ruben zijn nog steeds in hun element. Op school gaat het goed. Het derde semester is afgelopen en ze genieten van een week vakantie. Ze zijn blij dat de zomer in aantocht is zodat ze weer een duik in de oceaan kunnen gaan nemen. De winter was voor “Knysna-begripen” erg koud en nat. In de Weskaap had het verkeer zelfs regelmatig last van sneeuw. Hier in Knysna kon het kwik 's nachts dalen tot 3 graden en overdag werd het dan rond de 15 graden. Met een slecht geïsoleerd huis en geen centrale verwarming voelde dit kouder aan dan een strenge winter in Nederland. Op een gegeven moment was het zo vochtig in huis dat we onze namen op de binnenmuur van de slaapkamer konden schrijven. Gelukkig hebben we van de huisbaas een elektrische ontvochtiger gekregen. Dit is maar goed ook, want de schimmel begon zich al aan het plafond te nestelen. Wij hebben dan nog een stenen huis maar als we dan de huizen in Oupad zien, menig geitenhok in Nederland verkeert in een betere staat...

We merken dat...

...we vooruitgang boeken in de taal. Afrikaans is in Oupad de hoofdtal en dat spreken we het meest. We kunnen ons bij de bevolking spontaan uiten en dat maakt de communicatie een stuk gemakkelijker. We genieten van ons werk dat vooral op kinderen en jeugd is gericht. We krijgen steeds meer interactie met hen tijdens de programma's en dat vinden we fijn en bemoedigend.



De afgelopen maanden...

...hebben we hulp gehad van diverse vrijwilligers. We hebben een fijne en gezellige tijd met elkaar gehad. We kunnen terugzien op onder anderen een paar bijzonder mooie kinderfeesten. Samen met de vrijwilligers hebben we een aantal keren wat extra's voor de kinderen kunnen doen. Zo hebben we een kidsparty gehouden waarbij we ongeveer 100 kinderen konden verwelkomen. We hebben dit nog een keer dunnetjes overgedaan voor de allerkleinsten (t/m 6 jaar). De kinderen worden vaak aan hun lot overgelaten en in de weekenden zijn er vaak dronken ouders die niet naar hen omzien. Wij zijn blij dat wij samen met de vrijwilligers hun een stukje liefde, aandacht en onderwijs hebben kunnen geven. Voor de jeugd hebben we een "Hollandse Aand(=avond)" gehouden. Ze konden hierbij kennis maken met sjoelen, stroopwafels, spijkerslaan, spijkerpoepen, drop en zakjeloopen. Verder was er nog een quiz met vragen over Nederland. Verbazend dat ze dachten dat op de wereldkaart Nederland in Rusland lag :-). Zowel de jeugd als wij hebben zich kostelijk vermaakt. Zo nu en



dan krijgen we nog een vraag naar die "wonderlyk" lekkere stroopwafels.

De komende acht weken...



...zijn Freerk Lap en Piet Bakker nog bij ons op bezoek. Zij willen een documentaire maken over ons gezin en waarom wij Nederland achter ons hebben gelaten om te gaan werken in de sloppenwijken van Knysna. We vinden dit wel spannend, maar ook bijzonder dat dit op ons pad komt. Meer informatie over Freerk en Piet en hun project kunt u vinden op: www.tweedemijl.com

We komen eind dit jaar...

...voor een paar weken naar Nederland. We landen D.V. 30 november op Schiphol en gaan 16 januari weer naar huis. Naast familie-, en vriendenbezoek gaan wij ook presentaties en spreekbeurten verzorgen.

U kunt ons uitnodigen...

...om een presentatie te geven bij uw kerk, school of vereniging. We vinden het fijn om over onze passie te vertellen en mensen bewust te maken van het leven aan de andere kant van de wereld. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via theojinke@gmail.com. Mocht u niet beschikken over internet of e-mail, dan kunt u contact opnemen met Nienke Mast-Oostijen. Haar gegevens staan onderaan deze brief. Waar we presentaties houden kunt u vinden op onze [persoonlijke pagina](#) op de website.

"Baie dankie vir..."

...uw betrokkenheid, gebed, giften en de getoonde belangstelling in de afgelopen tijd. De volgende nieuwsbrief zal pas half februari uitkomen in verband met ons verlof in Nederland. We hopen u in december of januari te ontmoeten.

Vriendelijke groet,

Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong

Bid- en dankpunten

We willen danken voor:

- *het thuis voelen in Knysna.
- *dat Dooitze en Ruben het zo goed doen.
- *het fijne contact met de lokale bevolking.

We vragen gebed voor:

- *het beter onder de knie krijgen van de talen.
- *juiste taakverdeling nu het team weer compleet is.
- *een goede reis en verblijf in Nederland.
- *goede indeling van onze verlof in Nederland vwb presentaties en privé tijd.

Overige informatie:

Voor dagelijkse belevenissen, zowel over ons werk als privé, kunt u ons volgen via:



Twitter: [@theojinke](https://twitter.com/theojinke) en/of



Facebook: [TheodeJong](https://www.facebook.com/TheodeJong)

Contactpersoon Nederland:

Nienke Mast-Oostijen
Ulbe van Houtenplein 4
8802 GB Franeker
Tel: 0517-850699
Mail: noostijen@gmail.com

Giften:

t.b.v. het werk van Theo en Jinke
kunt u overmaken op **giro 185985**
t.n.v.: **stichting Opdracht tot**
WereldZending
o.v.v.: **Theo en Jinke de Jong**
Zuid Afrika

Het adres van Theo en Jinke:

77a Milkwood Drive
Old Place
Knysna 6571
South Africa
Mail: theojinke@gmail.com

Nieuwsbrieven en updates:

kunt u vinden op onze [persoonlijke pagina](#) op www.immanuelministries.nl
Tevens kunt u op deze site alle informatie vinden over Immanuel Ministries.

