

EXTRA EDITIE

NYS UIT KNYSNA



Theo en Jinke de Jong wonen en werken sinds december 2011 in Zuid-Afrika. Zij werken met de kinderen en jongeren uit Knysna en omgeving. In januari 2014 hebben zij de organisatie Good News ZA opgericht



My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Psalms 121:2

Hier een extra uitgave van Nys uit Knysna vanwege de grote branden die gewoed hebben in en om Knysna. We krijgen de afgelopen dagen regelmatig vragen wat er precies gebeurd is en hoe het nu met ons is na de branden. Daarom in deze brief een uiteenzetting van de gebeurtenissen vanuit onze beleving. In de rechter kolom kunt u diverse berichten lezen die Theo in deze hectische tijd op facebook heeft geplaatst.

Knysna brand

Knysna, onze woonplaats, stond in brand. Jinke en ik waren op dat moment in Plettenberg Bay en Ruben logeerde bij vrienden bij ons in de straat. We konden woensdag 7 juni in eerste instantie niet terugkeren naar huis in verband met een bosbrand tussen Plettenberg Bay en Knysna. Naarmate de dag vorderde kwamen er steeds meer berichten binnen over branden die zich door de stormachtige wind aan het uitbreiden waren. Dit had tot gevolg dat alle toegangswegen naar Knysna werden afgesloten. Wij moesten dus overnachten in Plettenberg Bay, terwijl Ruben nog in Knysna was. Gedurende de dag werden woonwijken geëvacueerd en rond 20.00 uur kregen we het bericht dat de mensen in onze wijk ook werden geëvacueerd naar een veilige locatie. Je bent als ouders dan niet bij je kind en dat voelde erg machteloos, ondanks dat we wisten dat er goed voor Ruben werd gezorgd. Wij hadden regelmatig contact met Ruben en vrienden over de situatie. Verder hield Dooitze vanuit Leuven de zaken via internet goed in de gaten en stuurde ons regelmatig updates van de gemeente Knysna door. Rond die tijd kregen we via WhatsApp foto's van de heuvel waarop ons huis is gebouwd. Deze heuvel stond al in brand. We dachten op dat moment dat we ons huis niet weer zouden zien. Ons huis staat halverwege de heuvel en grenst aan het bos boven ons. Rond 00.30 uur kregen we bericht Van onze buurvrouw dat ons huis er nog stond. Een wonder. De volgende dag konden we gelukkig naar huis en werden we weer verenigd met Ruben en Buddy (onze hond). We konden toen pas zien hoe dicht het vuur ons huis was genaderd. Het vuur was onder onze tuinmuur doorgelopen een gedeelte van het gras is nog verbrand. Verder had het rondom ons huis gebrand.



Theo Startpagina

Facebookbericht Theo, 7 juni om 10:24
Scholen gesloten vanwege een storm en nu ook nog een aantal bosbranden in de buurt. Grote impact... Wij zijn veilig...

7 juni 2017 19.12

Knysna brand: Hallo allemaal. Even een update. Knysna brand. Veel wijken worden geëvacueerd. Het lijkt echt heel slecht. huizen zijn al opgebrand, die mensen zijn allemaal tijdig geëvacueerd naar veilige oorden. Het provinciaal hospitaal wordt nu ontruimd. Wij zitten in Plettenberg Bay en kunnen niet naar Knysna komen vanwege een brand on de bossen tussen Knysna en Plett. Ruben zit bij Nederlanders, Gosse en Simone, vooreerst nog veilig maar hoe lang het duurt voordat zij weg moeten weten we niet. Het is nog steeds een stormachtige wind. Alleen regen kan nu helpen. Voor ieder die er geloof voor heeft: bid asbl voor stortbuien !!!

7 juni 2017 21.17

Ruben is geëvacueerd naar een veiliger plek. Het vuur is al boven ons huis en dit is halverwege de berg... Moet wel een wonder gebeuren dat we ons huis weer terug zien.

7 juni om 23:48

Update: we hebben regelmatig contact met Ruben. Onze wijk staat in de brand, men hoort de gasflessen ontploffen. Het begint nu te regenen!!!! We hebben echt heel veel water nodig!!!

8 juni om 0:53

Net met onze buurvrouw gesproken. Haar man was wezen kijken en "guess what"? Ons huis staat er nog!!! Een wonder!!! Graag door blijven bidden want de brand is nog niet over. PdH #dankbaar

8 juni om 8:03

Update donderdag ochtend: ons huis staat er nog. Was best spannend want het

Weer spannend

Zaterdag werd het weer spannend. Door de harde wind werden de overblijvende smeulende vuren weer aangewakkerd. De west- en zuidkant van Knysna kregen er voor de tweede keer flink van langs. Gelukkig is het sinds zaterdagavond redelijk rustig. We zijn God heel dankbaar dat Ruben veilig was en ons huis gespaard is gebleven. Er zijn in Knysna en de buitengebieden meer dan 10.000 mensen geëvacueerd en er zijn in en om Knysna honderden huizen verbrand. De brand heeft 7 mensenlevens gekost. Als we door de ergst getroffen gebieden rijden, krijgen we het besef dat het veel erger had kunnen aflopen. In onze straat zijn maar drie huizen afgebrand, terwijl het hele bos achter ons in brand heeft gestaan. Dan ben je erg dankbaar. Aan de andere kant zijn er persoonlijke drama's. Twee bevriende echtparen hebben hun huis verloren, een vriendin van ons heeft haar bedrijf verloren, twee jongeren van onze jeugdgroep hebben ook alles verloren.



Overblijfselen van een huis van vrienden



Onze wijk "Old Place" in brand

Hulpverlening

Gelukkig is de hulpverlening goed op gang gekomen. De gemeente Knysna en diverse kerken coördineren de hulpverlening. Uit het hele land komen hulpgoederen naar Knysna. Bedrijven in Zuid-Afrika hebben geld toegezegd voor de getroffen. Omdat de hulpverlening goed wordt gecoördineerd, de communicatie daarover helder en duidelijk is en er veel goederen en geld binnen komen gaan wij geen actie via Good News ZA opzetten. Mochten wij mensen treffen die hulp nodig hebben, dan kunnen wij ze doorverwijzen naar de betreffende verantwoordelijke instantie. Ons werkgebied is over het algemeen gespaard gebleven. De dorpjes Karatara en Barrington hebben geen schade. Van alle scholen in de omgeving waar wij werken weten wij van één persoon wiens huis afgebrand is. Zij verblijft nu met haar gezin bij familie. We kijken met dankbaarheid terug op een heel bewogen week.

Volgende week komen we met een reguliere nieuwsbrief.

We willen iedereen bedanken voor het medeleven, belangstelling en gebeden. Theo en Jinke de Jong



Blij weerzien na een spannende nacht



Ruben en vrienden sorteren kleding voor de slachtoffers van de branden

Vervolg 8 juni om 8:03

vannacht maar kort geregend en het stormt flink. Volgens onze buurvrouw smeult het nog achter ons huis. We gaan zo proberen om naar Knysna te rijden mits ze de weg weer vrij geven. Het kan nog spannend blijven want ze hebben het er over dat de wind gaat draaien. we keep you updated en heel erg bedankt voor meeleven en gebeden. Please continue the good job!!!

8 juni om 11:32

Reunited after #knysnafire soooo Happy!!

8 juni om 12:39

Home sweet home. Het vuur is zelfs onder onze muur achter ons huis doorgeslopen. De grond aan de oostkant is verbrand. Twee huizen verder aan die west kant stond al in de brand. De halve berg stond in de brand. Volgens Ruben leek het wel oorlogsgebied. Wij zijn zooo dankbaar. Binnen is ons huis onder de stof en roet maar dat zal met een grote smile door ons schoongemaakt worden. Baie dankie voor al jullie belangstelling, ondersteuning en gebeden.

8 juni om 13:21

En dan komen er naast blijheid ook vervelende berichten binnen van vrienden die alles kwijt zijn... #dubbelgevoel

9 juni om 11:04

Vanochtend naar de Redlands Laerskool in Barrington gereden, plattelandsomgeving westelijk van Knysna. 35 kilometer lang door een mist van rook gereden. De hele omgeving zit nog onder een witte deken en je ruikt de brandgeur overal.

10 juni om 8:02

Fairview, westkant van Knysna komt het vuur gevaarlijk dichtbij. Verder krijgen we weer alarmerende berichten over het vuur wat zich verspreid. Graag gebed!!!

10 juni om 15:41

Persoonlijke Update #knysnafire Het is bij ons nu betrekkelijk rustig. Wij zitten aan de Oost kant van Knysna. Het Westelijk buitengebied, wat deels ons werkgebied is, is "out of control" zoals de autoriteiten dit noemen. Veel mensen zijn geëvacueerd. We blijven op onze hoede en noodzakelijke dingen zijn gepakt en staan in de auto voor evt. evacuatie. We keep you updated.

10 juni om 22:24

Hallo allemaal. Hopelijk de laatste update na 80 uren in een rollercoaster geleefd te hebben. Alles is rustig nu. Onze wijk is veilig verklaard. We gaan nu slapen. Om de zoveel uren nog even de wekker zetten voor een check. Bedankt voor al jullie medeleven, belangstelling en gebeden. Theo, Jinke, Dooitze en Ruben (en Buddy).